

HADİS-İ ŞERİF
DUÂLARI

HER GÜN DUÂ OKU!



HALİM GÜNEŞ

DUÂ

Dua; istemek, çağırarak, yalvarmak demektir. İnsanın zaaf ve ihtiyacını görüp, her şeye gücü yeten Allah'a yönelmesidir. Halini O'na arz etmesi, O'ndan istemesidir. Dua, ibadetin özüdür, hatta ibadetin ta kendisidir. Dua, ruhun Allah'a yükselişi, kalbin Allah ile konuşmasıdır.

Tüm insanlığa rehber olarak gönderilen Kur'ân-ı Kerîm, bir ibadet kitabı olduğu gibi, bir hikmet kitabıdır. Bir zikir kitabı olduğu gibi, bir fikir kitabıdır. Bir davet kitabı olduğu gibi, bir dua kitabıdır.

İnsan, yaratılışı gereği inanma ve dua etme ihtiyacı duyar. Duanın belli bir zamanı ve mekanı yoktur. Kişi her zaman ve her yerde dua edebilir.

Dua eden adam bilir ki, birisi var onun sesini dinler, derdine derman yetiştirir, ona merhamet eder. Onun kudret eli her şeye yetişir. Bu büyük dünya hanında o yalnız değil. Duâ Hazîne-i rahmetin anahtarıdır. Tükenmez bir kuvvetin medârıdır. Bir sırr-ı azîm-i ubûdiyettir. Sebeb-i hilkat-ı âlemin birisidir.

Ubûdiyetin rûhudur ve hâlis bir îmanın neticesidir.

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ
وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

1. “Allah’ım! Helâl olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstağni olmamı ihsan eyle, fazlı kereminle beni Senden başkasına muhtaç eyleme.” (Hakim, De’avat,1973)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَظَلْمَنَا وَهَزْلَنَا
وَجَدْنَا وَعَمَدَنَا وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدَنَا

2. “Allah’ım! Günahlarımızı, yaptığımız haksızlıkları, saçmalıklarımızı, bilerek ve ciddi olarak yaptıklarımızı bağışla, bunların hepsi bizde mevcuttur.” (Hakim,De’avat,1916)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى، وَالتَّقَى، وَالْعِفَّةَ، وَالْغِنَى

3. “Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum.” (Müslim,Zikir,72)

اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ
نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

4. “Allahım! Senin yardımınla akşama girdik, senin yardımınla sabaha kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve dönüş yalnız sanadır.” (İbn Mace,Dua:14)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا
وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ

5. “Bizi nimetleriyle yediren ve içiren ve bizi İslam üzere bulunduran Allah’a hamd olsun.” (Ebu Dâvûd, Eti’me:53)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا
وَرَزَقْنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ

6. “O Allah’a hamd olsun ki, benden bir güç ve kuvvet olmaksızın bu elbiseyi bana giydirdi ve (bunu) bana rızık olarak verdi.” (Tirmizi, deavat:107)

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا
يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِيْمَغْفِرَةً مِنْ
عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

7. “Allah’ım! Ben gerçekten nefsimе çok zulmettim, günahları ancak Sen bağışlarsın, beni katından bir mağfiret ile bağışla, bana merhamet et, şüphesiz Sen çok bağışlayansın, çok merhametli olansın.” (Tirmizî, De’ avât,98)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَ إِلَيْهِ النُّشُورُ

8. “Bizi öldürdükten sonra dirilten (uyuduktan sonra uyandıran) Allah’a hamd olsun.(Kıyamette) O’nun huzurunda toplanılacaktır.”

(Buhari:11/96)

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَأَنْ يَحْضُرُونِ

9. “Allah'in eksiksiz, tam olan kelimeleri ile O'nun Gazabından, ikabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden bana gelmelerinden ve yanımda durmalarından Allah'ın eksiksiz Kelimelerine sığınırım.”

(Ebu Dâvud,4/12)

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

10. “Allah’ım! Seni her türlü noksanlıklardan tenzih eder, hamdimi sana takdim ederim. Senden başka hiçbir ilah bulunmadığına şahadet ederim. Senden mağfiret diliyor ve sana tevbe ediyorum.” (Tirmizi, deavat:3)

الْحَمْدُ لِلَّهِ، اَللّٰهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ
خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي

**11. “Allah’a hamdolsun. Allah’ım!
Benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi
ahlakımı da güzelleştir.”**

(İbnüs-sünni, El- Ezkar:270)

الْحَمْدُ لِلَّهِ

12. “Allah’a hamd olsun”

يَرْحَمُكَ اللهُ

“Allah sana merhamet etsin”

يَهْدِينَا وَيَهْدِيكُمْ اللهُ

“Allah bize ve size hidayet versin”

(Buhari, Edep:125)

لِلّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَ خَيْرَ
الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ
خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبَّنَا تَوَكَّلْنَا

**13. “Allahım! Her giriş ve çıkışımda
senden hayır diliyorum. Allah’ın
adıyla evimize girer, Allah’ın adıyla
çıkıyoruz ve Rabbimiz olan Allah’a
dayanıp güveniriz”** (Ebu Davud, Edeb:112)

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ
وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

14. “Allah’ın adını anarak (evimden çıkıyorum) ben, Allah’a dayanıp tevekkül ettim. (her türlü) kuvvet ve kudret ancak yüce Allah’ın yardımınıdır.” (Tirmizi, deavat:34)

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ
بِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضِلَّ، اَوْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَ، اَوْ
اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ، اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ

15. “Allah’ın adıyla çıkıyorum, Allah’a güveniyorum. Allah’ım sapmaktan ve saptırılmaktan, alçalmak ve alçaltılmaktan, haksızlık yapmaktan, haksızlığa uğramaktan, cahilce davranmaktan ve cahillerin davranışlarına muhatap olmaktan Sana sığınırım.”

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

16. “Allahın adıyla çıkıyor, Allah’a güveniyorum. O’ndan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur.”

(Buhari, Deavât,51)

بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَحْيَا وَأَمُوتُ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ
 مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

17. “Allahım! Senin ismini anarak ölür, dirilirim (uyur, uyanırım). Bizi öldürdükten sonra tekrar hayat veren Allah’a hamdolsun! Zaten önüşümüz de O’nadır.” (Buhârî, Deavât,7)

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا
 نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

18. “Yarattıklarının sayısınca, zatını hoşnut edecek kadar, arşının ağırlığınca ve kelimeleri sayısınca yüce Allah’ı hamd ile tesbih ederim.” (Müslim, Zikir,79)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرَّجْسِ النَّجَسِ
 الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

19. “Allahım, ben, pis, necis, habis ve muhbis olan şeytân-ı racîmden sana sığınırım.” (Buhârî, Tevhid,13)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا،
وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

20. “Ey Allahım! Senden yararlı ilim, güzel (helal) rızık ve makbul amel dilerim.” (İbn Mâce, es-Sünen,II,85)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي

21. “Ey Allah’ım beni başısla. bana ikramda bulun. afivet ver. bana rızık ihsan evle ve beni doğru yoluna hidayet et”

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

22. “Allah’tan bağışlanma diler, O’na tövbe ederim.” (Buhârî, Daavât,3)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ
وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ

23. “Bana bu yiyeceği yediren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana rızık kılan Allah’a hamdolsun” (Ebû Dâvud, Libâs,1)

بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ

24. “Başında ve sonunda Allah’ın izniyle yemeğe başlarım.” (Tirmizi, es-Sünen, IV,288)

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ
وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ
شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي
فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

25. Allah'ım sensin benim Rabbim,
senden başka gerçek ilah yok. Beni
sen yarattın, ben senin kulunum. Ben
gücüm yettiğince sana verdiğim
sözüm ve senin vaadin üzereyim.
Yaptıklarımın şerrinden sana
sığınırım. İşte verdiğin nimetlerle
senin huzurundayım, günahlarımla
huzurundayım. Beni affet, çünkü
günahları **ancak sen** affedersin.
(Buhari, el-Câmiu's-Sahih, VIII, 83)

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ
الْقَائِمَةُ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ
وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ

**26. “Bu tam davetin ve kılınacak
namazın sahibi olan Allah'ım!
(Efendimiz) Muhammed'e vesîle
makamını ve fazileti ikram eyle.
O'na vaat ettiğin Makam-ı
Mahmud'u ihsan eyle.”** (Buharî, Ezan 8)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
 كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ،
 اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
 كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

27. “Allah’ım! İbrâhîm’in ev halkına rahmet ettiğin gibi Muhammed’e ve Muhammed’in ev halkına da rahmet eyle. Şüphesiz sen övülmeye lâayık ve yücesin. Allah’ım! İbrâhîm’in ev halkına hayır ve bereket lütfettiğin gibi Muhammed’e ve Muhammed’in ev halkına da hayır ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen övülmeye lâayık ve yücesin.” (Buhari, el-Câmiu’s-Sahih - IV, 1802)

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

28. “Güç ve kuvvet ancak Allah’a mahsustur” (Buhari, el-Câmiu’s-Sahih - IX, 144)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ
 وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

29. “Allâh'dan başka hiçbir ilah yoktur. Ancak tek o vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk onundur ve hamd onadır. O her şeye güç yetirendir.” (Buhari, el-Câmiu’s-Sahih - IV, 153)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ
وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ
بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

30. “Allâh'dan başka hiçbir ilah yoktur. Ancak tek o vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk onundur ve hamd onadır. Diriltir ve öldürür. O diridir, ölmez. Hayır, onun yed-i kudretindedir. O, her şeye kaadirdir.” (Tirmizi, 5/291)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللَّهِ
وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبَّنَا تَوَكَّلْنَا

31. “Allah’ım senden hayırla giriş ve hayırla evden çıkış dilerim. Allah’ın adıyla eve girer, Allah’ın adıyla da çıkarız. Rabbimiz Allah’a tevekkül ederiz.” (Ebu Davud, es-Sünen, IV,486)

اللَّهُمَّ فَتْحَ لِي أَبْوَابِ رَحْمَتِكَ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

32. “Allah’ım! Rahmet kapılarını bana aç. Allah’ım! Fazlından (rahmetini) talep ederim.” (Müslim, el-Câmiu’s-Sahih, II, 155)

اَللّٰهُمَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ وَ بِحَمْدِكَ
 عَمِلْتُ سُوءًا وَ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَارْحَمْنِي وَ اَنْتَ
 خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ
 وَ بِحَمْدِكَ عَمِلْتُ سُوءًا وَ ظَلَمْتُ نَفْسِي
 فَتُبَّ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

33. “Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur, Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, Sana hamd ederim, ben kötü bir fiil işledim ve nefsimi zulmettim, bana merhamet et, Sen merhamet edenlerin en hayırlısıdır. Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur, Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, Sana hamd ederim, ben kötü bir fiil işledim ve nefsimi zulmettim, bana merhamet et ve tövbemi kabul et, şüphesiz Sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın.”
 (İbn Ebi Şeybe, Dua, 19)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ

34. “Allah’ım! Beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni âfiyette daim eyle ve bana merhamet et.” (Müslim, Zikir ve Dua, 35)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْبُخْلِ
 وَالْهَرَمِ وَالْمَأْتَمِ وَالْمَغْرَمِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ
 وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ
 وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ
 الْفَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ

35. “Allah’ım! Tembellikten, düşkünlük derecesinde, yaşlıktan, günahtan ve borç yükünden, kabir fitnesinden ve kabir azabından, cehennem fitnesinden ve cehennem azabından, zenginlik fitnesi şerrinden sana sığınırım. Fakirlik fitnesinden sana sığınırım. Deccal Mesih’in fitnesinden sana sığınırım.” (Buharî, De’avat, 38)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ
 وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ

36. “Allahım! Kabir azabından, cehennem azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden, Mesih Deccal fitnesinin şerrinden Sana sığınırım.” (Buharî, el-Câmiu’s-Sahih, I, 211)

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

37. “Allah’ım! Seni hamdinle tesbih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehâdet ederim. Senden mağfîret dilerim. Sana tövbe eder ve affımı dilerim.” (Tirmizi, es-Sünen, V,371)

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

38. “Yaratılan şeylerin şerrinden bütün kelimelerin yüzü hürmetine Allah’a sığınırım.” (Müslim, el-Câmiu’s-Sahih, VIII)

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

39. “Allah’ı hamdiyle birlikte noksanlıklardan tenzih ederim. Yüce Allah’ı noksanlıklardan tenzih ederim.” (Buhârî, Deavât 65, Eyman,19)

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

40. “Allah’ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım.” (Buhari, el-Câmiu’s-Sahih, VIII, 19)

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

41. Kovulmuş şeytandan işiten ve bilen Allah’a sığınırım. (Tirmizi, es-Sünen, V,182)

اللَّهُمَّ أَلْهِمْنِي رُشْدِي وَأَعِزَّنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي

42. “Allah’ım! Bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.”

(Tirmizî, De’avât, 70)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَخْطَأْتُ
وَمَا عَمَدْتُ وَمَا عَلِمْتُ وَمَا جَهِلْتُ

43. “Allah’ım! Gizli olarak işlediğim günahlarımı, açıktan işlediğim günahlarımı, hatâen işlediğim ve bilerek yaptığım günahlarımı, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla.” (Hâkim, De’avât,1880)

اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِي فَأَحْسِنْ خُلُقِي

44. “Allah’ım! Yaratılışımı güzel yaptığın gibi, ahlâkımı da güzelleştir.” (İbn Hanbel, el-Müsned I, 403)

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحِ لَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ
وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

45. “Allah’ım! Helâl olan nimetlerle yetinmemi, haramlardan müstağni olmamı ihsan eyle, fazlı kereminle beni Sen’den başkasına muhtaç eyleme.” (Hâkim, De’avât,No:1973)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَظُلْمَنَا وَهَزَلَنَا
وَاجِدْنَا وَعَمَدَنَا وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدَكَ

46. “Allah’ım! Günahlarımızı, yaptığımız haksızlıkları, saçmalıklarımızı, bilerek ve ciddi olarak yaptıklarımızı bağışla, bunların hepsi bizde mevcuttur.”
(Hâkim, De’avât, No:1916)

اَللّٰهُمَّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلَا يَغْفِرُ
الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ
وَارْحَمْنِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

47. “Allah’ım! Ben gerçekten nefsimе çok zulmettim, günahları ancak Sen bağışlarsın, beni katından bir mağfiret ile bağışla, bana merhamet et, şüphesiz Sen çok bağışlayansın, çok merhametli olansın.” (Tirmizî, De’avât,98)

اَللّٰهُمَّ اَنْفَعْنِيْ بِمَا عَلَّمْتَنِيْ وَعَلِّمْنِيْ
مَا يَنْفَعُنِيْ وَارْزُقْنِيْ عِلْمًا تَنْفَعُنِيْ بِهِ

48. “Allah’ım! Bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni, bana fayda verecek ilim ile nasiplendir.”
(Hakim, De’avât, No: 1879)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ
وَوَغْلَبَةِ العَدُوِّ وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ

49. “Allah’ım! Altından kalkamayacağım borçtan, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları sevindirecek bir musibete dûçâr olmaktan Sana sığınırım.” (İbn-i Hıbbân, İstiaze, No: 1027)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ
وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ
أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي وَمِنَ المَاءِ البَارِدِ

50. “Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim. Allah’ım! Senin sevgini, bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl.” (Tirmizî, Deavât 73)

اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي، وَأَنْتَ نَصِيرِي،
بِكَ أَحْوَلُ، وَبِكَ أَصْوَلُ، وَبِكَ أَقَاتِلُ

51. “Allahım! Sen benim dayanağımsın, sen benim yardım edenimsin. Senin yardımınla hareket eder, senin yardımınla düşmana saldırır ve senin yardımınla düşmanla savaşırım.” (Sahih-i Tirmizi, 3/183)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ

52. “Allah’ım! Kötü komşudan Sana sığınırım.” (İbn-i Hıbbân, İstiaze, No: 1033)

اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَأَجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ اللَّهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَأَحِينَا مُسْلِمِينَ وَالْحَقْنَا بِالصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

53. “Allah’ım! Bize imanı sevdire, kalblerimizi imanla süsle. Bize küfrü, itaatsizliği ve isyanı sevdirmeye, kerih göster, bizi doğru yolu bulanlardan eyle. Allah’ım! Müslümanlar olarak canımızı al, Müslümanlar olarak dirilt, sâlih kullarının arasına dâhil eyle...” Allahım! hayatta olan bütün müminleri (Kadın Erkek) bütün müslümanları (Kadın Erkek) hepsini afv-ı mağfiret eyle. Onlardan ölenleride af eyle. Bi Rahmetike ya erhamer Rahimin.” (Hâkim, De’avât, no:1868)

اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ
مِنْ عُقُوبَتِكَ وَبِكَ مِنْكَ لَا أَحْصِي ثَنَاءً
عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ

54. “Allah’ım! Gazabından rızana,
azabından affına, senden Sana sığınırım.
Senin kendi Zatını övdüğün gibi ben
Seni övemiyorum.” (Malik,Dua,No: 497)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

55. “Allahım! Senin Allah olduğuna,
senden başka hakkıyla ibâdete lâayık
hiçbir ilah olmadığına, bir ve samed
olduğuna, doğmamış ve doğurmamış
olduğuna, hiçbir benzerinin olmadığına
şehâdet ederek senden dilerim.”
(Ebû Dâvud, Fedâilü’l-Kur’an:10 No:1493)

اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيعَ الْحِسَابِ،
إِهْزِمِ الْأَحْزَابَ، اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ

56. “Ey Kitabı (Kur’ân’ı) indiren, hesabı
çabuk gören Allahım! Düşman
gruplarını hezimete uğrat! Allahım!
Onları hezimete uğrat ve onları
(belâlarla) sars.” (Müslim, 3/1362)

اللَّهُمَّ أَلِفَ بَيْنَ قُلُوبِنَا وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِنَا
 سُبُلَ السَّلَامِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَجَنِّبْنَا
 الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَبَارِكْ لَنَا فِي
 أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَتُبْ
 عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ
 لِنِعْمِكَ مُثْنِينَ بِهَا عَلَيْكَ قَابِلِينَ لَهَا وَأَتَمِّهَا عَلَيْنَا

57. “Allah’ım! Kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar, bizi açık ve gizli tüm türlü çirkinliklerden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle, şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetleriyle seni övenler, verdiği nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle.”

(Ebû Davûd, Salât, 182)

اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا يَدْفَعُ
 السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ

58. “Allahım! İyilikleri sadece Sen verirsin; kötülükleri yalnız Sen giderirsin. Günahtan kaçacak güç, ibâdet edecek kuvvet ancak Sen’in yardımınla kazanılabilir.” (Ebû Dâvûd, Tıb, 24)

اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسِدِّدْنِي

59. “Allah’ım! Beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl!” (Müslim, Zikir,78)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ،
وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ،
وَضَلَعِ الدِّينِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

60. “Allahım! Keder ve hüzünden, acizlik ve tembellikten, cimrilik ve korkaklıktan, borcun belimi bükmesinden ve insanların bana galip gelmesinden sana sığınırım.” (Buhâri,7/158)

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي ،
وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشٍ وَأَصْلِحْ لِي
آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي
فِي كُلِّ خَيْرٍ ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ

61. “Allah’ım! Bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru! Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla! Dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et! Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkân ver! Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et!” (Müslim, Zikir,71)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي
 فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ
 اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي، وَخَطِيئِي وَعَمْدِي،
 وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ
 وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا
 أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ
 الْمُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

62. “Allah’ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün suçlarımı bağışla! Allah’ım! Ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle! Bütün bu kusurların bende bulunduğunu itiraf ederim. Allah’ım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, ölçüsüz bir şekilde işlediğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle! Öne geçiren de Sen, geride bırakan da Sensin. Senin gücün her şeye yeter.”
 (Buhârî, Daavât,60)

بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ وَأَحْيَا أَمْوَتُ

63. “Allahım! Senin adınla hayat yaşarım, senin adınla ölürüm.”
 (Müslim, Zikir,59)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي
 دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي، وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي،
 وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ،
 وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ
 فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي

64. “Allahım! Dünya ve âhirette senden af ve âfiyet dilerim. Allahım! Dinim, dünyam, âilem ve malım hakkında senden af ve âfiyet dilerim. Allahım! Ayıplarımı gizle ve beni korkularımdan emin kıl. Allahım! Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden (gelecek belâlara karşı) koru. Altımdan yere batırılarak helak edilmekten senin azametine sığınırım” (Buhari, Edebü'l-Müfred,1200)

اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ
 وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانصُرْنَا عَلَيْهِمْ

65. “Ey Kitab'ı indiren, bulutları yürüten, (Hendek Savaşında düşman müttefikler olan) Ahzab'ı hezimete uğratan Rabbimiz, bunları da hezimete uğrat ve onlar karşısında bize yardım et!” (Buhari,Cihad,156)

اللَّهُمَّ لَكَ أَسَلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ
وَأِلَيْكَ أَنْبَتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ.
فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا
أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

66. “Allah’ım! Sana teslim oldum, Sana inandım, Sana güvendim. Yüzümü, gönlümü Sana çevirdim, Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Kitabın ile hükmettim. Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim, açığa vurduğum ve Senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle! Öne geçiren de Sen, geride bırakan da Sensin. Senden başka ilâh yoktur.” (Buhârî, Teheccüd, 1)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بَيْسَ الضَّجِيعِ
وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بَيْسَتِ الْبِطَانَةِ

67. “Allah’ım! Açlıktan sana sığınırım. Çünkü açlık, ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten de sana sığınırım. Çünkü hainlik, ne kötü bir sırdaştır.” (Ebu Davud, Vitr, 32)

اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ

68. “Ey kalpleri yönlendiren Allahım!
Kalplerimizi sana itaate yönelt!”

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمِ
مَغْفِرَتِكَ ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ ، وَالْغَنِيمَةَ مِنْ
كُلِّ بَرٍّ ، وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ، وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ

69. “Allahım! Senin rahmetini
kazandıracak, bağışlamayı
sağlayacak işler yapmayı; her türlü
günahtan uzak durmayı; bütün
iyilikleri işlemeyi; cennete kavuşup
cehennemden kurtulmayı nasip
etmeni niyâz ediyorum.”

(Hâkim, el-Müstedrek, I,525)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ
الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ ،
وَرَبُّ الْأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

70. “Azamet ve hilim sahibi olan
Allah’tan başka ibadete lâayık hiçbir
ilâh yoktur. Azametli arşın sahibi
olan Allah’tan başka ibadete lâayık
hiçbir ilâh yoktur. Göklerin rabbi,
yerin rabbi ve yüce arşın rabbinden
başka ibadete lâayık hiçbir ilâh
yoktur.” (Buhârî, Daavât,27)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ
 وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا
 وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا
 يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا

71. “Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, cimrilikten, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve kabir azabından sana sığınırım. Allah’ım! Nefsime takva nasip et ve onu her türlü günden temizle; onu en iyi temizleyecek Sensin. Ona yardım edip eğitecek sadece Sensin. Allah’ım! Faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan Sana sığınırım.”

(Müslim, Zikir,73)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي،
 وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّ

72. “Allahım! Kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve cinsel organımın şerrinden sana sığınırım.” (Tirmizî, Daavât,74)

اللَّهُمَّ أَسَلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي
إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلَجَأْتُ ظَهْرِي
إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لَمَلَجَأً وَلَا
مَنْجِي مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ
الَّذِي أَنْزَلْتَ ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

73. “Allahım! Kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ismarladım. Sırtımı sana dayadım. Ümit bağladığım sen, korktuğum yine sensin. Senden kaçıp sığınacak ve senin elinden kurtulacak bir yer varsa yine sensin. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim.” (Buhârî, Vudû,75)

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَعُوذُ بِكَ
مَنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَه

74. “Gökleri ve yeri, görünen ve görünmeyen âlemleri yaratan Allahım! Ey her şeyin Rabbi ve sâhibi! Senden başka ilâh bulunmadığını kesinlikle söylerim. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden, onun Allah’a şirk koşmaya davet etmesinden sana sığınırım” (Tirmizî, Daavât,14)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ
عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ

75. “Allahım! Verdiğin nimetin yok olup
gitmesinden, lutfettiğin âfiyetin
bozulmasından, ansızın vereceğin
cezâdan ve senin gazabını üzerime
chekecek her şeyden sana sığınırım.”
(Müslim, Zikir,96)

اللَّهُمَّ اجْعَلْ سَرِيرَتِي خَيْرًا مِنْ
عَلَانِيَتِي وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً. اللَّهُمَّ
إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ صَالِحٍ مَا تُؤْتِي النَّاسَ مِنَ
الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَالِدِ غَيْرِ الضَّالِّ وَلَا الْمُضِلِّ

76. “Allah’ım! Gizlimi açığımdan hayırlı
kıl! Açık hâlimi de yararlı eyle!
Allah’ım! Sapmayarak ve
saptırmayarak insanlara verdiğin mal,
aile ve çocuğun hayırlısını, bana
vermeni Senden dilerim.” (Tirmizî,3586)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي؛ ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّةً وَجِلَّةً،
وَأَوَّلُهُ وَآخِرُهُ، وَعَلَانِيَتُهُ وَسِرَّهُ

77. “Allahım! Günahımın hepsini;
küçüğünü, büyüğünü, öncesini,
sonrasını, açığını, gizlisini bana bağışla!”
(Müslim, Salât, 219)

اللَّهُمَّ عِنْدَ اسْتِقْبَالِ لَيْلِكَ وَإِسْتِدْبَارِ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتِ
دُعَاتِكَ وَحُضُورِ صَلَوَاتِكَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي

78. “Allah’ım! Gecen gelirken, gündüzün giderken, Sana dua edenlerin sesleri duyulurken, namazlarda huzurunda durulurken, beni bağışlamamı diliyorum.” (Tirmizî, 3589)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلْتُكَ مِنْهُ نَبِيِّكَ
مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ
شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ، وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ ، وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ ،
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

79. “Allahım! Peygamber’in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in Senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamber’in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in Sana sığındığı şerlerden ben de Sana sığınırım. Yardım ancak Senden beklenir. İnsanı dünya ve âhirette muradına ulaştıracak Sensin. Güç ve kuvvet ancak Allah’ın yardımınıdır.” (Tirmizî, Daavât, 89)

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ
حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ

80. “Allah, kendisine hamd edenin hamdini işitip kabul etti. Rabbimiz ve Sana Hamd olsun. Rabbimiz Çok Temiz ve Mübarek bir Hamd ile Sana Hamd olsun.” (Buhârî, Sıfatü's-salat,36)

اللَّهُمَّ فَارِجَ الْهَمِّ كَاشِفَ الْغَمِّ مُجِيبَ
دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَرَحِيمَهُمَا أَنْتَ تَرَحَّمْنِي فَارْحَمْنِي
بِرَحْمَةٍ تُغْنِينِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ

81. “Kederleri gideren, sıkıntılarını kaldıran, zor durumda kalanların dualarını kabul eden, dünya ve ahiretin Rahman’ı ve Rahîm’i olan Allah’ım! Bana ancak sen merhamet edersin, bana Sen'den başka hiç kimsenin merhametine ihtiyaç duymayacak bir merhamet ihsan eyle.” (Hâkim, De’avât, No:1898)

اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ،
وَلَكَ أَسَلَمْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، أَنْتَ رَبِّي
خَشَعَ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَدَمِي، وَلَحْمِي،
وَعَظْمِي وَعَصَبِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

82. “Ey Allahım! Sana rükû yapıyorum
Sana inandım, Sana teslim oldum, Sana
tevekkül ettim. Sen Rabbimsin
kulağım, gözüm, kanım, etim,
kemiklerim ve sinirlerim âlemlerin
Rabbi Allah’ın önünde korku ve
sevgiyle eğildim.” (Müslim 1/534)

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ
بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ
كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ
أَغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

83. “Allahım! Doğu ve batının arasını
uzaklaştırdığın gibi, beni de
günahlarımdan uzaklaştır. Allahım!
Beyaz elbisenin kirden temizlendiği
gibi, beni de günahlarımdan temizle.
Allahım! Beni günahlarımdan kar,
su ve dolu ile arındır.” (Buhâri,1/181)

لِّلّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ
عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَآلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ
عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَآلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

- 84. “Allah’ım! İbrahim’e ve âl-i İbrahim’e salât ettiğin gibi Muhammed’e, âl-i Muhammed’e’ de salât et. Şüphesiz ki, sen her dilde ve her kalpte övülen ve büyüklüğü, yüceliği ve işlerinin güzelliği ile tanınansın. İbrahim’e ve âl-i İbrahim’e bereketler verdiğin gibi Muhammed’e ve âl-i Muhammed’e de bereketler ver. Şüphesiz ki, sen her dilde ve her kalpte övülen ve büyüklüğü, yüceliği ve işlerinin güzelliği ile tanınansın. (Müslim,1/301)**

لِّلّٰهُمَّ اِنَّكَ خَلَقْتَ نَفْسِيْ وَاَنْتَ تَوَفَّاهَا، لَكَ
مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا اِنْ اَحْيَيْتَهَا فَاَحْفَظْهَا، وَاِنْ
اَمَّتَهَا فَاغْفِرْ لَهَا. اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ

- 85. “Allahım! Ruhumu sen yarattın ve onu sen öldürürsün. Ruhumun ölümü ve yaşaması senin elindedir. Eğer yaşatırsan, onu koru, öldürürsen onu bağışla. Allahım! Senden âfiyet dilerim.” (Müslim,4/2083)**

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ
اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

86. “Allahım! Sana hamd ederek seni tüm noksanlıklardan tenzih ederim. İsmiñ mübârek ve azametini yücedir. Senden başka ilah yoktur.” (Tirmîzî, Salat,179)

اللَّهُمَّ أَلِفَ بَيْنَ قُلُوبِنَا وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِنَا
سُبُلَ السَّلَامِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَجَنِّبْنَا
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَبَارِكْ لَنَا فِي
أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَتُبْ
عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ
لِنِعْمِكَ مُشْنِينَ بِهَا عَلَيْكَ قَابِلِينَ لَهَا وَأَتِمِّمْهَا عَلَيْنَا

87. “Allah’ım! Kalplerimizi birleştir, aramızı islah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar, bizi her türlü çirkinliklerden, açığından ve gizlisinden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle, şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle.” (Hakim, De’avat,No;977)

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ
 فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَاَلْاَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَاَلشَّهَادَةِ
 اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فَيَمَا كَانُوْا فِيْهِ
 يَخْتَلِفُوْنَ. اِهْدِنِيْ لِمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ
 بِاِذْنِكَ، اِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

88. “Ey Allah’ım! Ey Cebrail’in,
 Mikail’in ve İsrafil’in Rabbi! Ey
 göklerin ve yerin yaratıcısı! Ey
 gizlileri ve aşikâre olanları bilen!
 Kulların arasında ihtilafa düştükleri
 konularda hüküm verecek olan sensin!
 İhtilaf edilen hususlarda beni doğruya
 ve gerçeğe ulaştır. Çünkü sen
 dilediğini doğru yola ulaştırırsın.”
 (Müslim, I/534)

بِاسْمِكَ رَبِّيْ وَضَعْتُ جَنْبِيْ، وَبِكَ اَرْفَعُهُ،
 فَاِنْ اَمْسَكَتَ نَفْسِيْ فَاَرْحَمْهَا، وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا
 فَاَحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصّٰلِحِيْنَ

89. “Senin isminle Rabbim, yanımı
 (vücudumu) bıraktım ve senin
 irâdenle onu kaldırırım. Ruhumu
 alırsan, ona rahmet et. Eğer geri
 gönderirsen (öldürmezsen), salih
 kullarını koruduğun gibi, onu da
 koru.” (Müslim 4/2083)

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
حَنِيفاً [مُسْلِماً] وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

90. “Yüzümü, hakka yönelerek, gökleri ve yeri yaratana çevirdim ve ben, O’na ortak koşanlardan değilim. Benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm, Âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben müslümanlardım.”
(Müslim, 1/534)

اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا
وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا
مِنَ الرَّاشِدِينَ اللَّهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَأَحْيِنَا
مُسْلِمِينَ وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ

91. “Allah’ım! Bize imanı sevdire, kalblerimizi imanla süsle. Bize küfrü, itaatsizliği ve isyanı sevdirme, kerih göster, bizi doğru yolu bulanlardan eyle. Allah’ım! Müslümanlar olarak canımızı al, Müslümanlar olarak dirilt, sâlih kullarının arasına dâhil eyle.”
(Tirmizî, Deavât,35)

اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ، أَشْهَدُ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي،
وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَهٖ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ
عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أُجْرَهُ إِلَى مُسْلِمٍ

92. “Gizli ve âşikârı bilen, göklerin ve yerin yaratıcısı, her şeyin Rabbi ve meliki Allahım! Senden başka hak ilah olmadığına şehâdet ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanın ve şirkinin şerrinden, nefsimi kötülük etmekten veya o kötülüğü bir müslümana götürmekten sana sığınırım.” (Sahih-i Tirmizi,3/142)

اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا
أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ
بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

93. “Allah’ım! Bugüne kadar yaptığım ve bundan sonra yapabileceğim, gizli ve açıktan işlediğim, haddi aştığım ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Sen, öne geçiren (el-Mukaddim) ve geri bırakansın (el-Muahhir). Senden başka ilâh yok.” (Müslim, Salatu'l-Müsâfirîn,201)

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ
عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَإِنْ يَحْضُرُونَ

94. “Allah'in eksiksiz, tam olan kelimeleri ile O'nun Gazabından, ikabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden bana gelmelerinden ve yanımda durmalarından Allah'ın eksiksiz Kelimelerine sığınırım.”

(Sahih-i Tirmizi,3/171)

اللَّهُمَّ أَسَلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي
إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَأَلْبَجَأْتُ
ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ
وَلَا مَنجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ
الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

95. “Allahım! Nefsimi sana teslim ettim. İşimi sana havâle ettim. Yüzümü sana çevirdim. Senden ümit ederek ve senden korkarak sırtımı sana dayadım (tevekkül ettim). Senden başka (korunacağım) bir sığınak ve (azabından kurtulacağım) bir kurtuluş yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin Nebi'ye îmân ettim.”

(Müslim,4/2081)

اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي
 الْأَهْلِ اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا فِي سَفَرِنَا، وَاخْلُفْنَا فِي
 أَهْلِنَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ
 الْمُنْقَلَبِ وَمِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْنِ وَدَعْوَةِ
 الْمَظْلُومِ، وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ

96. “Allah’ım! Seferde dost Sen’sin, ailemde güvendiğim Sen’sin. Allah’ım, bu seferimizde bizimle beraber ol ve aramızda ehlimizi koru. Allah’ım! Ben yolculuğun zorluklarından, davranış ve dönüşümlerin kötü görünümünden sana sığınırım. Allah’ım! Zorluklardan sonra eksiklerden ve mazlumun duasından ve dönüşümünde ehlimde ve malımda hoşa gitmeyen şeyi görmekten sana sığınırım.” (Tirmizi, Daavât,3435)

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبَ الْبَاسِ، إِشْفِ أَنْتَ
 الشَّافِي، لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

97. “Ey insanların Rabbi olan Allah’ım! Hastalığı giderip, şifa ver! Sen şifa vericisin. Sen’den başka şifa verici yoktur. Hiçbir hastalık bırakmayacak şekilde şifa ver!” (Buhari,12/5767)

بِسْمِ اللّٰهِ

أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأَحَازِرُ

98. “Allah’ın adıyla. Hissettiğim ağrının ve hissedeceğim ağrının şerrinden, Allah’ın izzet ve kudretine sığınırım.” (Müslim,2202/67)

بِسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ،

مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ،

اللّٰهُ يَشْفِيكَ، بِسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيكَ

99. “Allah’ın ismiyle seni rahatsız edecek her şeyden, her bir canlının zararından hasetçinin gözünden, seni okuyup sana dua ederim. Allah sana şifa versin. Allah’ın adıyla sana dua edip nefes ederim.” (Müslim,2186/40)

بِسْمِ اللّٰهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بَرِيْقَةٌ بَعْضِنَا،

يُشْفَى سَقِيمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا

100. “Allah’ın ismiyle. Şu bizim yurdumuzun toprağı ile bağımızın tükürüğüdür. Rabbimiz izniyle hastamız şifalanır.” (Buhari,12/5768)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَ اَعُوْذُ بِكَ
مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحَا
وَالْمَمَاتِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ

101. “Allah’ım! Cehennem azabından sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım. Mesih Deccal’in şerrinden sana sığınırım.”

(Buharî, De’avat,37)

لِّلّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا نَنْفَعُ
وَمِنْ قَلْبٍ لَا نَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا
تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا تُسْتَجَابُ لَهَا

102. “Allah’ım! Faydası olmayan ilimden, saygısız/imansız kalpten, doymayan/tatmin olmayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım.” (Müslim, Dua,73)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ
الشَّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ

103. “Allah’ım! Düşmanlıktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım.” (Ebu Davud, Salat,367)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ نَهْمًا أَوْ هَمًّا أَوْ غَرْقًا أَوْ
أَنْ تَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ أَنْ أَمُوتَ لِدِيغًا

104. “Allah’ım! Düşkün bir vaziyette veya kederli iken veya boğularak veya ölüm anında şeytanın çarpması ile veya yılan sokması ile ölmekten sana sığınırım.”

(Nesaî, İstiâze,74)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ
مَا عَمَلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ

105. “Allah’ım! İşlediklerimin şerrinden ve işlemediklerimin şerrinden sana sığınırım.” (Nesaî,İstiâze,58)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ،
وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

106. “Allahım! Bilerek sana şirk koştuktan sana sığınırım. Bilmediklerim için de senden mağfiret dilerim. Şüphesiz Sen gaybı en iyi bilensin.” (Müslim, 1/555)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرَّجْسِ النَّجَسِ
الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

107. “Allahım, ben, pis, necis, habis ve muhbis olan şeytân-ı racîmden sana sığınırım.” (Buhârî,Deavât,7)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ
وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَبِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي
ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ

108. “Allah’ım! Gazabından rızana, azabından affına, Sen’den sana sığınırım. Sen’in kendi nefsini övdüğün gibi ben Sen’i övemiyorum.”
(Malik, Dua, 497)

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ
عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَإِنْ يَحْضُرُونَ

109. “Allah’in eksiksiz, tam olan kelimeleri ile O’nun Gazabından, ikabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden bana gelmelerinden ve yanımda durmalarından Allah’ın eksiksiz Kelimelerine sığınırım.” (Sahih-i Tirmizi 3/171)

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ
شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

110. “Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah’a sığınırım.” (İbn Mâce: Tıp:38)

أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ
أَعْمَالِكُمْ وَأَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ

111. “Dinimizi, emanetlerinizi ve amellerinizin sonunu Allah’a ismarlıyorum. Ve sizleri selamlıyorum” (Ebu Davud, Cihad:74)

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ. السَّلَامُ عَلَيْكَ
أَيُّهَا النَّبِيُّ! وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا
وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

112. “Dilimizle, vücudumuzla ve tüm mallarımızla yapılan ibadetlerin hepsi sadece Allah’a mahsustur. Tüm kulluk ve ibadetler ondan başkasına yapılamaz. Ey son Peygamber olan Muhammed (s.a.v.)! Allah’ın rahmeti, bereketi, selam ve selameti senin üzerine olsun. Yine Allah’ın selam ve saadeti bizim üzerimize ve Allah’ın salih kullarına olsun. Ben Şahadet ederim ki Allah’tan başka gerçek ilah yoktur. Yine Şahadet ederim ki Muhammed (s.a.v.), Allah’ın kulu ve Resuludur.” (Buhârî, Ezân, 148)

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللَّهُ
 أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَالْحَمْدُ
 لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

113. “Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah’a çokça hamd olsun. Allah’a çokça hamd olsun. Sabah akşam Allah’ı tesbih ederim.” (Müslim, Mesâcid,150)

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

114. “Kovulmuş şeytanın şerrinden işiten ve bilen Allah’a sığınırım.” (Tirmizi, es-Sünen,182)

اللَّهُمَّ لَكَ صُومْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

115. “Allah’ım! Senin rızân için oruç tuttum. Senin rızkınla orucumu açıyorum.” (Ebû Dâvûd,Savm,22)

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةٌ أَمْرِي وَأَصْلِحْ
 لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي

116. “Allah’ım! Bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle, dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından bizi koru.” (Ahmed b. Hanbel,el-Müsned,4/181)

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

117. “Ey kalpleri hâlden hâle çeviren Allah’ım, **kalbimi** dinin üzere **sabit kıl.**” (Tirmizî, Deavât,124)

اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ
خَيْرٌ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا

118. “Allah’ım! **Nefsime takvasını** (günahlardan sakınma duygusu) **ver** ve onu (her türlü günahı) **temizle**, **Sen temizleyenlerin en hayırlısısın.** **Onun koruyucusu ve efendisi de sensin.**” (Müslim, Zikir,73)

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا
اسْتَبَشَرُوا وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا

119. “Allah’ım! **Beni iyilik işledikleri zaman sevinen** ve **kötülük yaptıkları zaman bağışlanma dileyen kullarından eyle.**” (İbn Mâce, Edeb,57)

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوفٌ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

120. “Allah’ım **sen affedicisin, cömertsin,** **affetmeyi seversin, beni de affet.**” (Tirmizî,Deavât,89)

اللَّهُمَّ انْفَعِنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي
مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى
كُلِّ حَالٍ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ

121. “Allah’ım! Bana öğrettiğin ilim ile beni faydalandır, bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi artır. Her hâl üzere Allah’a hamd olsun. Cehennem ehlinin halinden Allah’a sığınırım.” (Tirmizî, Deavât,129)

اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ
عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

122. “Allah’ım! Senin rahmetini umuyorum, beni göz açıp kapayıncaya kadar (da olsa) nefsimle başbaşa bırakma. Halimi tümüyle düzelt, Senden başka ilâh yoktur.” (Ebu Dâvûd Edeb,110)

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي حُبُّهُ عِنْدَكَ

123. “Allah’ım! Bana kendi sevgini ve Senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver.” (Tirmizî, Deavât,73)

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَ نَسْتَغْفِرُكَ وَ نَسْتَهْدِيكَ
 وَ نُؤْمِنُ بِكَ وَ نَتُوبُ إِلَيْكَ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ
 وَ نُنْشِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ نَشْكُرُكَ وَ لَا نَكْفُرُكَ
 وَ نَخْلَعُ وَ نَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ
 وَ لَكَ نُصَلِّي وَ نَسْجُدُ وَ إِلَيْكَ نَسْعَى وَ نَحْفِدُ
 نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَ نَخْشَى عَذَابَكَ
 إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَفَّارِ مُلْحِقٌ

124. “Allâh’ım, senden yardım, hidâyet ve mağfiret dileriz. Sana iman eder, sana tevbe eder, sana güvenip dayanırız. Her hayırla zâtını senâ eder (nîmetlerine) şükrederiz. Asla seni inkâr etmeyiz. Sana isyan edenleri hal’ederiz. terk ederiz.”
 “Allah’ım ! Biz valnız Sana kulluk ederiz. Namazı valnız Sen’in için kılarız, ancak Sana secde ederiz. Yalnız Sana kosar ve Sana vaklaştıracak sevleri kazanmava calısırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, süphesiz Sen’in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.”
 (Buhârî, “Vitir”, 7)

لِّلّٰهُمَّ اَقْسِمَ لَنَا مِنْ خَشِيَّتِكَ مَا تَحَوَّلُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ
 مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تَبْلِغُنَا بِهِ جَنَّتِكَ ، وَمِنْ
 الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللّٰهُمَّ
 مَتَّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا، وَأَبْصَارِنَا، وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا،
 وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلٰى مَنْ ظَلَمْنَا،
 وَانصُرْنَا عَلٰى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي
 دِيْنِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ
 عِلْمِنَا ، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا

125. “Allahım! Bize, günahla aramıza engel olacak kadar korkundan hisse ver. Bizi, cennetine ulaştırarak kadar tâatini nasib eyle. Bize, Dünya musâbetlerini hafifletecek güçlü iman ver. Allahım! Bizi yaşattığın müddetçe kulaklarımız, gözlerimiz ve kuvvetimizden faydalandır; ölümümüze kadar da onları devamlı kıl. Bize zulmedenlerden öcümüzü sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Bizi dinimizde musâbete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve gayemiz, ilmimizin sonu kılma. Bize acımayanları üzerimize musallat etme.” (Tirmizî, Daavât,80)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ صَالِحٍ مَا تُؤْتِي النَّاسَ مِنَ
الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ غَيْرِ الضَّالِّ وَلَا الْمُضِلِّ

126. “Allah’ım! Mal, aile, çocuk olarak insanlara verdiklerinin hayırlısını dilerim, sapıtan ve saptıranları değil.”
(Tirmizî, Deavât,124)

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي
الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

127. “İsmi sayesinde yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın adıyla. O her şeyi duyar ve bilir.”
(Tirmizî, Deavât,13)

اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا
وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ

128. “Allah’ım! Bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle, dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından bizi koru.”
(Ahmed b. Hanbel el-Müsned 4/181)

HADİS-İ ŞERİF DUÂLARI

Duâ gerek namazın içinde, gerek namazın dışında olsun çok önemli bir ibadettir. Hadislerde geçen peygamberimizin(a.s.v) duâlarını anlamı ile birlikte bu kitapta topladık. Bize düşen bu dua ezberleyip namazlarda ve namaz dışında okumak ve Allah'a gönülden bağlanarak duâ etmektir. Hem kendimiz hem yakınlarımız hem de tüm inananlar için duâ edilmelidir. Duânın kabul olması için, duâ edileceği vakit istiğfar ile manevî temizlenmeli; sonra, makbul bir duâ olan salâvat-ı şerifeyi şefaathı gibi zikretmeli ve âhirde yine salâvat getirmeli. Çünkü, iki makbul duânın ortasında bir duâ makbul olur.